

Terugblik 2019



Care for Others Uganda

Voorwoord

In 2019 vlogen de Vliegende Meubelmakers alweer voor de 15e zomer op rij naar diverse projecten om ter plekke met lokale jongeren meubels te maken. 24 enthousiaste ervaren en minder ervaren deelnemers zetten zich in voor Unu Pikin, Bokemei, Royal School en Care for Others. In deze Terugblik leest u er alles over. In 2018 hebben we ons ingezet voor All Gods Children School in Liberia. Ook in 2019 zijn wij voor hen aan de slag gegaan, vanuit Nederland weliswaar.



Tijdens ons jaarlijkse reünie hebben we de projecten en vooral ook de voorbereiding ervan geëvalueerd. Samen met onze eigen kritische blik hierop zijn we tot de conclusie gekomen dat er behoefte is aan een rustmoment voordat we ons weer storten in de voorbereiding van de volgende zomer. In 2020 vinden er daarom drie voorbereidingsdagen plaats waarvan de eerste in maart zal zijn. Met de

intensiteit van drie hele dagen in plaats van zes halve dagen hopen wij te bereiken dat de deelnemers elkaar nog beter kennen voordat ze het VMM avontuur aangaan. Het is immers niet niets om drie weken lang met een groep relatief onbekenden in een onbekende cultuur in vaak warme temperaturen aan de slag te gaan. Verder hebben we de meest succesvolle sponsoracties geïnventariseerd die door de deelnemers ondernomen zijn om het ticketgeld en / of het houtgeld bijeen te krijgen, die u ook terugvindt in deze Terugblik.

Wij wensen u veel leesplezier.
Gerco Buis, Wilma Dierx en Carin Donk

Kernteam

Al jaren is er een groep vrijwilligers die zich inzet voor de Vliegende Meubelmakers. We stellen hen graag aan u voor: Yvette Wittenberg (vaste notuliste en social media-opperhoofd), Sidney Haijtema (contactpersoon voor Gered Gereedschap en onderdeel van het productontwikkelteam), Friedel Wilm (onze huisfotograaf, promotor van de VMM tijdens het jaarlijkse Afrikafestival en onderdeel van het productontwikkelteam), Meike Veenhuizen (verzorgt alle PR uitingen) en Barbara Zewuster (drijvende kracht binnen het productontwikkelteam).

Reünie zomerprojecten

Wilma Dierx

Voor de jaarlijkse reünie mochten we, net als twee jaar geleden, gebruik maken van de Openbare Werkplaats in Amsterdam Oost. Alle groepen waren weer veilig en wel thuis. Altijd fijn. De Ghanagroep die aan de slag was geweest bij Bokemei kwam zelfs in lokale kleding hun praatje houden. Elke groep had zo zijn eigen ervaringen opgedaan die u in deze Terugblik kunt lezen. De lokale Chinees bracht een rijsttafel, zodat we al etend konden smullen van alle verhalen. Altijd mooi om te zien met hoeveel enthousiasme iedereen weer terug is gekomen.



Nepal - Werkplaats Kathmandu

André Mast

De Vliegende Meubelmakers hebben zich voor een langere periode verbonden aan een meubelwerkplaats in Nepal. Via de VMM gaan er af en toe vrijwilligers naartoe. In 2019 vloog André Mast naar Nepal, hieronder zijn verhaal.



Op dag 1 maakte ik kennis met de deelnemers en legde ik hen het gereedschap van Gered Gereedschap uit. We zijn meteen begonnen met een simpele oefening. Een stuk hout schaven, vlak en daarna haaks. Vervolgens maakten we een kruishoutje om te kijken naar de verschillen in ervaring. Gaandeweg leerden ze ook over de elektrische machines, de afkortzaag, cirkelzaag, decoupeerzaag en de freesmachine. Verder kwam de zin van het voorboren en het verzinken aan bod. Het uitje naar de school in Chapagaun was heerlijk, in de heuvels, net buiten Kathmandu. We gingen bij de meubelmaker langs in dat dorpje, heel leerzaam en inspirerend. De studenten vermaakten zich nog steeds goed met zaagoefeningen en gereedschapskisten maken. Alles voor de oefeningen. De houten schaven waren heel fijn, beter dan de stalen Chinese die hier te krijgen zijn. Deze zijn ook wel te verbeteren. Uiteindelijk maakte een student een koffietafel, met vier halfhout-/ tafelpoot verbindingen en vier regels met pen-gat verbindingen terwijl beide andere studenten nog

bezig waren met hun gereedschapskist. Anish was elke dag aanwezig, wel zo prettig voor het vertalen. Naast het meubelmaken hebben we ook nog gemaakt meubilair geveerd. De studenten kregen ter afsluiting een certificaat als bewijs van deelname aan deze cursus. Zag er heel professioneel uit. Zelf kreeg ik van Anish ook een certificaat; met een glasplaat. (is heel aangekomen in NL). Ik heb een goede tijd gehad, zelf ook veel geleerd, mooie dingen gezien en een drietal jongens verrijkt met kennis en de mogelijkheid zichzelf te bedruipen. Ik zou zo weer gaan. NAMASTE

Suriname - Unu Pikin Emma Wouda

Afgelopen zomer zijn we met een team van zeven vrijwilligers naar de sociale werkplaats van Stichting Unu Pikin in Paramaribo (Suriname) gegaan. Deze stichting verkoopt daar o.a. schoolmeubilair en doneert met enige regelmaat aan kindertehuizen rondom Paramaribo. Het is

vanwege zware economische omstandigheden lastig geweest voor Unu Pikin om het hoofd boven water te houden. Ons doel was om een nieuwe meubellijn te ontwerpen voor een hogere prijs. Want met meer inkomen kan Unu Pikin nog meer werknemers aannemen. We zijn gestart met de werknemers van Unu Pikin om de prototypes te maken van onze uitgewerkte ontwerpen. Deze zijn tot stand gekomen door meerdere marktonderzoeken. Het samenwerken met Unu Pikin ging heel goed! Iedereen deed erg hun best en ondanks de hitte motiveerde dit onze groep. We hebben tot onze verbazing totaal drie unieke meubelsets gemaakt en een aantal losse meu-



bels! Het viel erg in de smaak merkten we tijdens een open dag die we daar gegeven hebben. We werden geïnterviewd door de Surinaamse televisie en dat leverde erg veel belangstelling op. We zijn Unu Pikin erg dankbaar voor deze fijne tijd en het was ook wel een beetje lastig om afscheid te nemen van deze lieve mensen. Hopelijk kunnen we ze in de toekomst nog eens versterken.

Uganda – Care for Others Saman Mousavi Joulandan

14 juli 2019 begon onze reis naar Uganda. Vijf man sterk kwamen wij drie dagen later aan op het terrein van de Secondary & Practical School in Alwa, een klein dorpje midden in Uganda, waar wij de komende drie weken zouden verblijven. De Ugandese stichting Care for Others had de Vliegende Meubelmakers gevraagd om leerlingen die gekozen hadden om zich te specialiseren in het timmervak te onderwijzen en een werkplaats



voor deze studenten in te richten. De school in kwestie was speciaal opgericht om onderwijs te bieden voor kinderen die uit extra ongelukkige situaties kwamen. Na een grootse welkomstceremonie ontdekten we al snel dat veel ontbrak voor de timmerstudenten om ze daadwerkelijk een praktische opleiding aan te kunnen bieden op deze school. Om te beginnen was er geen enkel gereedschap aanwezig behalve een paar botte handzagen met kapotte grepen. Verder waren de werkbanken

die er waren in slechte staat en amper bruikbaar. Als gevolg hiervan hadden de studenten enkel theorielessen gekregen over het houtbewerken. Omdat ik eerder heb meegedaan aan het zomerproject in Guinee (2017) begreep ik dat het meest blijvende effect wordt behaald door zoveel mogelijk kennis bij te leren aan de studenten. Zo begonnen wij praktisch vanaf dag één met de lessen voor de studenten. Terwijl een deel van de vrijwilligers gedurende de drie weken praktische en theoretische lessen gaven over het gereedschap, werking van hout en verbindingen was het ander deel onder andere de werkbanken aan het fabriceren, kapotte bedden in elkaar aan het lassen en de toekomstige werkplaats aan het verbouwen.

Het was fantastisch om te zien hoe enthousiast onze leerlingen waren en hoe snel ze het houtbewerken oppakten. Uiteindelijk sloten we af met een examen. Elke timmerstudent maakte zelfstandig een krukje naar ons voorbeeld, met lastige verbindingen en al. Zo trots als een pauze kunnen we mededelen dat allen geslaagd zijn. Meer bescheiden en een prachtige ervaring rijker lieten wij de school uiteindelijk achter met een nieuwe werkplaats, kasten voor het nieuwe gereedschap, werkbanken, opgeknapte bedden, schommels en -het belangrijkste- 11 efficiëntere en enthousiastere timmermannen in-the-making die ongetwijfeld een positieve impact zullen hebben in de ontwikkeling van hun vak en hun samenleving.

Sponsoractie brand Liberia



In 2018 vlogen we naar Liberia om meubels te maken voor All Gods Children School (AGC). De school is opgericht in 1997 met als doel om kinderen

naar school te laten gaan in een land waar het schoolsysteem door burgeroorlogen flink is ondermijnd. Onze stichting werd gevraagd om te helpen bij het maken van schoolmeubels. Na een succesvol project waarbij onze deelnemers 9 lokale deelnemers houtvaardigheden hebben aangeleerd, zijn we weer vertrokken.

In maart 2019 ontvingen we een verdrietig bericht uit Liberia. De school was door kortsluiting voor een deel afgebrand. De hele derde verdieping was verloren gegaan. Op die verdieping waren onlangs twee schoollokalen gerealiseerd waar laptops stonden ten behoeve van het onderwijs. Om de AGC te helpen bij de wederopbouw, startten we een doneeractie waarbij 815,- euro is opgehaald. Dit geld is overgemaakt en in mei kregen we bericht dat het goed was besteed. De school is verhuisd naar een nieuwe locatie en heeft mede dankzij onze donatie diverse computers en laptops aan kunnen schaffen voor de leerlingen. Dank aan een ieder die een bijdrage heeft overgemaakt.

Ghana - Bokemei Tom Bijkersma



We staken vooral tijd in de kennisoverdracht. Dit kunnen we echt een geslaagd project noemen.

Wij zijn voor ons project naar een school geweest in Accra, Ghana. De naam van de school is Bokemei International School. We zijn hier 3,5 week aan het werk geweest. We hebben onder andere een werkplaats ingericht met drie nieuwe werkbanken. In één van deze werkbanken kan ook een zaagtafel getild worden, waardoor de scholieren hier grotere platen op kunnen zagen. Naast deze werkplaats hebben we voor de kleuters nieuwe ronde tafels en stoeltjes gemaakt. Voor de Junior High hebben we de huidige combi tafels en stoelen vermaakt tot losse tafels en stoelen zodat deze gebruikt kunnen worden om toetsen af te nemen. Er is ons ook gevraagd om een lokaal in te richten als Science lokaal. We hebben hiervoor rondom werktafels aan de muur bevestigd. Voor onder deze tafels hebben we krukjes gemaakt. Voor in het midden van het lokaal hebben we een hoge werktafel gemaakt waar de docent dingen op kan uitleggen. De lijst met wensen werd met elk overleg langer, waardoor we uiteindelijk besloten hebben om niet alles af te maken maar vooral tijd te steken in de kennisoverdracht. We hebben de praktijkdocent Daniël meegenomen in alle projecten, zodat hij zonder ons de meubels kan maken. Met recht kunnen we dit een geslaagd project noemen.

Ghana - Royal School Cora van Wittmarschen

“Hi Friends and Family, I’m back in Holland now since yesterday. What an amazing, wonderful and marvelous adventure. We fully succeeded the project. The kids in school we attended have now plenty tables to sit at and about 70 desks to learn at. The numbers are still growing every day since we left them with a fully equipped workplace. We were able to learn local volunteers how to make them. “It will grow as a tree planted by the rivers of water” (Bobo Joe the Rastaman).

Its hard for us as western people to comprehend what some of these people have to go through every day. Only for that it was a really important trip. I hope by sharing these photos it gives you a small moment to realize how is your life and theirs. I’ve learned a lot. And it was amazing to make people smile by just sharing skills and thoughts. Just the feeling of giving your effort for a better world is very rewarding. For those who supported this project I want to give a big thanks! You are part of creating the smile on these kids faces. Thank you.”



Produktontwikkelteam

Verslag produktontwikkeling zomerprojecten 2019

Sinds een paar jaar hebben wij binnen de stichting het produktontwikkelteam. Met dit team hebben wij een paar dingen voor ogen:

- Ten eerste ontwikkelen wij het Vliegende Meubelmakers-handboek. Het is onze ervaring dat bij de meeste projecten het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Denk daarbij aan vraagstukken als "Hoe hoog is een schoolbankje voor 8-jarigen?" En "Hoe breed moet dat bankje zijn als er vier leerlingen op een rijtje moeten zitten?" Om daar onnodig werk en moeite te besparen, verzamelen wij tips over bijv. maatvoering, werken met nat hout, werken zonder elektriciteit, lijmloze houtverbindingen et cetera. Ook worden gerealiseerde meubels in dit handboek zoveel mogelijk gedocumenteerd als voorbeeld voor toekomstige projecten. Uiteraard is de creativiteit van een meubelmaker de sleutel tot succes, dus zullen er elk jaar weer nieuwe dingen bedacht worden. De in voorgaande jaren uitgevoerde meubels zijn dan ook ter inspiratie.
- Omdat het één van de belangrijkste doelstellingen van de stichting is om kennis over te dragen, zijn wij ook een lesprogramma aan het ontwikkelen. Vooralsnog maken we leskaarten waar houtverbindingen en eenvoudige

opdrachten op worden weergegeven, deze kunnen gebruikt worden bij de zomerprojecten. Voor de langlopende projecten, zoals Nepal, werken wij een uitgebreider opleidingsplan uit waarmee lokale meubelmakers kunnen worden opgeleid.

- Daarnaast hebben we het doel om de deelnemers te stimuleren de per project gevraagde producten voor te bereiden en indien mogelijk al te ontwerpen. Daarbij toetsen wij de plannen van de diverse groepen deelnemers op haalbaarheid, moeilijkheidsgraad en



Het voorwerk levert een bijdrage aan het resultaat van de gemaakte meubels

hernieuwbaarheid. Belangrijk uitgangspunt is dat de deelnemers tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten van elkaar leren, ideeën uitwisselen en kwaliteit kunnen waarborgen. Teambuilding is daarbij een belangrijk onderdeel. In voorgaande jaren werd er bij de voorbereidingen nogal diep op het ontwerpen van de te maken meubels ingegaan. Dit bleek in de latere praktijk veel te gedetailleerd te gebeuren, het meeste pakt ter plekke immers anders uit dan waarop je je hebt voorbereid. Afgelopen jaar hebben we het dus over een andere boeg gegooid: bij een van de avonden kreeg elke groep de opdracht om een krukje te maken van aanwezig hout. Na verloop van tijd werd het werk stilgelegd en de opdracht gewijzigd: er was voor elke groep een afgedankte stoel beschikbaar waar een ander meubel van gemaakt moest worden. Dit was een goede oefening in flexibiliteit, creativiteit en groepsdynamiek. Uit de terugkoppeling is gebleken dat de deelnemers positief waren over de voorbereidingen. Ze hebben gemerkt dat het voorwerk een bijdrage levert aan het resultaat van de gemaakte meubels.

- Tot slot houdt het produktontwikkelteam zich bezig met de mogelijkheden van circulair ontwerpen, de Vliegende Meubelmakers willen vanzelfsprekend bijdragen aan duurzaamheid. In het kort komt circulair ontwerpen er op neer dat je bij het maken niet alleen zo snel mogelijk met zo min mogelijk middelen voor minimale



kosten een meubel maakt. Maar je kijkt ook naar de hele levenscyclus van dat meubel; waarbij onderhoud, montage en demontage en levensduur ook belangrijke uitgangspunten worden. Bij de voorbereidingen kijkt het team dan ook goed naar de juiste materiaalkeuze en geschikte bevestigingsmiddelen. In veel landen zijn bijvoorbeeld schroeven en lijm moeilijk te krijgen of van slechte kwaliteit. Door een ontwerp te maken met een verbinding waarbij geen lijm of schroeven nodig zijn, is het voor de lokale mensen makkelijker om het meubel in de toekomst zelf te maken. En dat is waar het bij de Vliegende Meubelmakers uiteindelijk om draait.

De meest succesvolle sponsoracties van de deelnemers

1. Organiseer een sponsorloop

Vele deelnemers hebben een behoorlijk bedrag opgehaald door bij hun vroegere basisschool langs te gaan en te vragen of ze daar een sponsorloop mochten organiseren.

2. Verkoop loten.

De volgende prijzen zijn te winnen: bijvoorbeeld een hotelovernachting, een diner voor twee, een rondvaart.



3. Advertentie plaatsen

Koop een halve pagina op in een buurtkrantje en vul de helft met tekst over jouw uitdaging dat je mee gaat met de Vliegende Meubelmakers. Vul de andere helft met advertenties van lokale bedrijven die je aan hen verkoopt voor bijvoorbeeld 50 euro.

4. Organiseer een benefietmiddag

Ben je muzikaal, organiseer een benefietconcert of een benefietmiddag waarbij je zelfgemaakte spullen verkoopt en bijvoorbeeld mensen een spelletje laat doen tegen betaling. Dit kan bijvoorbeeld in een buurtcentrum of plaatselijke kroeg. Gouden tip: vraag geen entreegeld maar een vrijwillige donatie. Dit blijkt meer op te leveren.

5. Bied jezelf aan als meubelmaker of interieuradviseur

6. Organiseer een etentje en laat iedereen hiervoor 30 euro betalen.

7. Maak een krukje tijdens de open dag van het HMC of bij een festival/Koningsdag. De onderdelen zijn vooraf gemachineerd, zodat de bezoeker het krukje alleen nog in elkaar hoeft te zetten.

8. Geef een houtbewerkingsworkshop aan mensen die willen doneren.

9. Verkoop kleine houtproducten tijdens Koningsdag, bijv Ipad-houder, houten speaker.

10. Maak kalender met foto's van het project waar je als deelnemer bent geweest

In ruil voor een donatie vanaf 25 euro.

11. Huur een marktkraam en ga dan van alles verkopen.

12. Verzamel kratten bier door aan de mensen in je omgeving te vragen deze niet zelf weg te brengen, maar door jou op te laten halen.





HOUT- EN
MEUBLERINGS
COLLEGE



bevlogen met hart en handen

Stichting de Vliegende Meubelmakers

W: vliengendemeubelmakers.nl

E: info@vliengendemeubelmakers.nl

FB: [de vliegende meubelmakers stichting](https://www.facebook.com/de.vliegende.meubelmakers.stichting)

INSTA: [vliengendemeubelmakers](https://www.instagram.com/vliengendemeubelmakers)

IBAN: NL 92 ABNA 05937 30763

KvK: 34.28.90.55

ANBI

Deelnemers zomerprojecten 2019 bedankt!

Suriname Unu Pikin Emma Wouda, Merel van de Langkruis, Mark Manchester, Kim Manchester, Niek Volkers, Sterre Volkers, Han Noordenbos

Uganda Care for Others Saman Mousavi Joulandan, Leendert Braber, Marcel Hollander, Michiel van der Hoven, Gijsje Hoogeveen, Ijbe Wever

Ghana Bokemei Kieran Weir, Rowan de Jong, Joeri Monster, Friedel Wilm, Erik de Min, Mats Thewessem, Tom Bijkersma

Ghana Royal School Miro Gros, Cora van Wittmarschen, Karin Juffermans, Max Keller

Nepal werkplaats Kathmandu André Maste

De Vliegende Meubelmakers biedt iedereen die handig is met hout een unieke ervaring om mee te vliegen naar één van haar projecten en daar met lokale jongeren meubels te maken. Meer weten? Neem dan contact met ons op.